



## HB Squad op kamp in Buitenhuis Teteringen!

Door Halbe Osinga

**"Niet vergeten, het bos is kurkdroog dus absoluut geen kampvuur dit jaar".**

Terwijl Mark met zijn aanhanger nog een lading hout ging halen meldde kampleidingassistent Halbe zich. De meesten waren hem al bekend van andere bijeenkomsten zoals Pizza & Passion dus er ontstond al snel een vertrouwd gevoel.

### Buitenhuis Teteringen

Opnieuw was het Buitenhuis Teteringen in juni het decor van het jaarlijkse jeugdkamp van de PGB. De harde kern van HBSquad (Lukaskerk) was door Mark



opgetrommeld en aangevuld met jongeren uit de andere Bredase kerken.

De timing was dit jaar wat onhandig

vanwege de proefwerkweken op de diverse scholen, dus de groep was wat kleiner dan vorig jaar.

### Vorbereiden op de BBQ

De dames werden al snel aan het werk gezet: meloenen snijden, ananas, stokbrood en andere garnituur voor het diner. De mannen gingen (onder deskundige leiding) houtblokken hakken of de BBQ's aansteken.

### Kampvuur

Na het eten werden de stoelen om het ontstoken kampvuur gezet, de gitaar kwam tevoorschijn, prachtige kamplieden, via de mobiel mooi meegezongen. Inmiddels was ook Roel gearriveerd (na lang fileleed) en kon het eerste spel (in het land van geen idee..... echt heel leuk!!!) beginnen.

### Verhalen

De toon was gezet en in kleinere groepjes kwamen de verhalen los, losjes gestuurd door de kampleiding. Verbazend wat je op zo'n jong leeftijd al kan

hebben meegemaakt. Emotie. Een enkele traan, Nog vaker opgelucht gelach. Wat ik van de kerk vind? Bidden tegen wie dan? Dood is meer dan de overleden kat van mijn oma. Overigens was het niet in elk groepje zo serieus, maar af en toe stak er ook iemand over.

### **De zondagse viering volgens de jeugd**

Terugkerende kernvraag was toch wel wat er op de zondagse viering moet veranderen wil de jeugd overwegen om daarheen te gaan, of zo je wilt te blijven na de overgang van de basisschool. Een kleine bloemlezing: ruimte voor andere muziekinstrumenten, hipperen liederen, een preek die wij ook kunnen snappen, minder hoogdravend woordgebruik.

Omdat ons de volgende dag een inspannend waterprogramma stond te wachten besloten we om naar bed te gaan voor het licht werd (gelukt!).

### **Waterpret in bootjes**



In de bootjes op de Biesbosch werd er vooral gechilled, soms met wat water gespetterd.



Het was weer prachtig weer, filevaren door de smalle kreekjes. Lunch gedaan op de oever en dan door de opkomende wind kletsnat



geworden op de terugreis naar de haven in Drimmelen.

Het was mooi, ik wil volgend jaar weer mee.

**HB Squad 076: the coolest youth club in town** 😊